



NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

In deze reeks 'Don Bosco en de Bijbel' zullen twee soorten bijdragen voorkomen. Enerzijds zijn er de informatieve bijdragen zoals jullie er al een aantal ontvangen hebben. Anderzijds wil ik op geregelde tijdstippen inspelen op het kerkelijk jaar en op bepaalde gebeurtenissen of data in de geschiedenis van onze congregatie. Vandaag wil ik stilstaan bij de maand oktober als missiemaand.

Oktober, missiemaand

Vorige zondag, op 29 september 2013, werd in de basiliek van Maria Hulp in Turijn voor de 144^{ste} keer het missiekruis overhandigd aan een aantal salesianen, zusters van Don Bosco en leken-vrijwilligers die als missionaris uitgezonden worden. Ze zijn afkomstig uit alle windstreken en worden gezonden naar alle hoeken van de wereld. Daarmee wordt de traditie verder gezet die begon bij Don Bosco toen hij op 11 november 1875 vanuit dezelfde basiliek een eerste groep salesianen naar Zuid-Amerika stuurde. Vanaf dan is bijna ieder jaar (tijdens de oorlogsjaren waren de mogelijkheden beperkt) minstens één zending vertrokken.

Voor Don Bosco was de missiegedachte ontzettend belangrijk. Hij kwam er herhaaldelijk op terug in zijn vele geschriften. In een eerdere bijdrage heb ik al vermeld dat Don Bosco heel vaak de Bijbel citeerde in alles wat hij schreef. Hij verwees dan graag naar bepaalde passages uit het evangelie die hem nauw aan het hart lagen. De op één na door Don Bosco meest geciteerde tekst is het slot van het evangelie van Matteus (28, 19-20):

*Ga, en maak alle volkeren tot leerling;
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.
Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.'*

Deze opdracht die van Jezus zelf kwam, motiveerde Don Bosco om salesianen te laten vertrekken naar plaatsen en volkeren die nog niet de kans gekregen hadden om de goede boodschap over Jezus te vernemen. Hij zag dit niet als een persoonlijk initiatief, maar veeleer als een bijdrage aan de universele zending van de Kerk. Daarom reisden de missionarissen via Rome naar hun bestemming: in de beleving van Don Bosco was het niet hij zelf, maar de paus (die de plaatsvervanger was van Christus) die hen stuurde.

In zijn homilie van vorige zondag sloot Don Pascual Chavez, de huidige Algemene Overste van de salesianen, aan bij het gedachtegoed van Don Bosco: hij riep de nieuwe missionarissen op om trouw te blijven aan de opdracht van Jezus Christus om alle mensen van de hele wereld het evangelie te verkondigen. Bovendien deed hij ook een oproep om zich in de geest van Don Bosco bij voorkeur te richten naar de meest kansarmen. Ook zij hebben het recht om te ervaren wat het betekent als Jezus zegt: "Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen."

Wilfried Wambeke